

WELKOM!

4 BIJBELSTUDIEAVONDEN PSALMEN

Kent u de Psalmen? Ze zijn misschien wel het meest gelezen van alle Bijbelboeken. We vinden er herkenning, vertroosting, bemoediging en hoop voor elke situatie van ons leven.

Wij nodigen u van harte uit voor het bezoeken van **4 Bijbelstudieavonden over de Psalmen**. De Psalmen zijn geschreven door mensen die zelf ervaren hebben hoe moeilijk het leven kan zijn, maar ook welke geweldige hoop er is als je op God vertrouwt.

In deze avonden willen we een aantal Psalmen met elkaar overdenken: de zogenaamde 'maskilpsalmen'.

De schrijvers van deze Psalmen geven een 'onderwijzing': letterlijk *maskil*, dat is een leergedicht van de *maskilim*, dat zijn de verstandigen die anderen verstandig maken. Ze onderwijzen dus niet als een leraar die een theoretische les geeft, maar zij spreken als ervaringsdeskundigen.

20 okt. 2019	Psalmen van David (Ps. 32,52,53,54,55,142)	<i>Vergeving</i>	Tony Jonathan Arnhem
24 nov. 2019	Psalmen van de Korachieten (Ps. 42,43,44,45,88)	<i>Hoop</i>	Gerard Hoddenbagh Brunssum
12 jan. 2020	Psalmen van Asaf (Ps. 74,75)	<i>Gedenken</i>	Ger de Koning Middelburg
16 feb. 2020	Psalm van Ethan (Ps. 89)	<i>Trouw</i>	Gerard Kramer Brunssum



In het gebouw voor
Christelijke samenkomsten:

Rehobothstraat 9
Oost-Souburg



Aanvang 19.00h
Inloop en koffie vanaf 18.30h

Meer informatie?
www.cssouburg.nl



Rob van Netten Middelburg
rmmvannetten@gmail.com

4 BIJBELSTUDIEAVONDEN PSALMEN

Door het lezen van de Psalmen leren we Gods liefde en Zijn bedoeling voor de mensen kennen.



In het Nieuwe Testament van de Bijbel citeert Jezus Christus Zelf veel uit de Psalmen. Door het lezen van de Psalmen leren we Zijn liefde voor de mensen kennen. Deze liefde voor ons zorgde ervoor dat Hij naar de aarde is gekomen en aan het kruis is gestorven. Dit was nodig omdat ieder mens schuldig staat voor een rechtvaardig en heilig God. Ieder mens die dat erkent, mag geloven dat Jezus Christus de straf op deze schuld heeft gedragen aan het kruis en mag in vrijheid bij God komen. Deze boodschap en dit bewijs van Gods liefde sporen ons aan om dit met u en jou te delen.

Geloof je deze blijde boodschap? Wil je er meer van weten? Kom naar één van de avonden of neem contact op via het onderstaande emailadres.

Ken je Jezus Christus nog niet goed, en heb je wel een Bijbel en wil je ontdekken wie Hij is? Lees dan in het Nieuwe Testament, het boek **Evangelie van Johannes**. Johannes was een vriend van Jezus en een ooggetuige van Zijn leven toen Hij op aarde was. Hij heeft dit boek geschreven om aan iedereen die het wil weten te vertellen Wie Jezus Christus was en is. Heel veel mensen over de hele wereld hebben dit verslag gelezen en het heeft hun leven totaal veranderd. Een Persoon met zo'n grote impact op mensen; hoe is dat mogelijk? Het is echt de moeite waard over Zijn leven te gaan lezen!

Mocht je geen bijbel hebben, via de appstore of internet zijn verschillende bijbels te vinden. Vaak gratis en in verschillende talen.



In het gebouw voor
Christelijke samenkomsten:

Rehobothstraat 9
Oost-Souburg



Aanvang 19.00h
Inloop en koffie vanaf 18.30h

Meer informatie?
www.cssouburg.nl



Rob van Netten Middelburg
rmmvannetten@gmail.com